

WOORDEN VOOR GOD EN VOOR ELKAAR GEDEELD MET ELKAAR

WOORDEN VOOR GOD GEDEELD MET ELKAAR



Heer, leg uw vrede in mijn hart en in alle harten. Leg uw vrede in mijn gezin en mijn familiekring en dat van alle anderen. Leg uw vrede in onze gemeenschappen, in onze stad. Leg, Heer, uw vrede in de wereld, sterk de mensen die bouwen aan gerechtigheid en vrede voor allen. Amen! (*Gerard*)

God, Bron van leven en liefde, te midden van zoekende mensen wilt U wonen, voor die mensen bid ik... Voor wie geen dak boven hun hoofd hebben; voor kinderen die géén warme thuis hebben; voor ouderen die op een schopstoel zitten; voor wie op zoek zijn naar veilig en beter leven voor hun kinderen en zichzelf: dat ze in al hun schamelheid gezien worden door mensen met een hart, en dat ze een veilige thuis mogen vinden in onze wereld...

Voor vrouwen die zo graag moeder zouden willen zijn, voor hen die vanwege hun beperkingen geen kinderen kunnen krijgen: dat ze mensen mogen ontmoeten die hun stil verdriet verstaan, dat ze vrede en vruchtbaarheid mogen vinden in hun leven...

Voor mensen die de moed hebben om 'ja' te zeggen – kome wat komt – en voor mensen die, onwetend, engelen gehuisvest hebben: dat ze hun bestemming mogen vinden en uitgroeien tot mensen uit één stuk, dat door ongeloof en vragen heen liefde en vreugde hun deel mogen zijn...

Voor hen die in deze dagen de eenzaamheid nog sterker voelen; voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor armen in onze gemeenschappen; voor allen die concrete solidariteit tonen met mensen in nood... om verbondenheid, om kracht, om waardering...

Voor mensen die verlangend uitzien naar licht in hun bestaan; voor allen die voor anderen een veilig baken, een betrouwbare gids willen zijn: dat ze genoeg olie hebben om hun innerlijk vuur brandend te houden, dat ze mogen ervaren hoezeer uw Geest hen bijstaat... (*bewerking naar liturgische vieringen Dominicanen Schilde*)

God, geef kracht en genezing aan allen die ziek zijn geworden door het Corona-virus. Laat de pandemie terug dringen en tot een spoedig einde zal komen. Geef moed aan hen die thuis zitten en alleen zijn en voor de gezinnen met kinderen. Zorg dat iedereen zich bewust wordt en de nodige voorzichtigheid in acht neemt. (*Simonne*)

Heer, Jezus Christus, U hebt een leven geleid van vrede en gerechtigheid. Geef ons vrede in een wereld die bol staat van spanning en geweld, waarin mensen verblind zijn door afgunst, wraak of vooroordelen. Geef ons vrede thuis, in onze families en onze relaties, waarin mensen soms weinig liefde en geduld kennen.

Laat ons opkomen voor wat goed is en voor iedereen die in het nauw zit. Moge wij ons meer inzetten voor een wereld waarin mensen elkaar respecteren en waarderen. Dan zal uw droom van vrede op aarde werkelijkheid worden.

WOORDEN GEDEELD MET ELKAAR

Er is een kind geboren,
 verwonderen wij ons nog...?
van alle borelingen is niemand ooit aan een ander gelijk geweest,
 verwonderen wij ons nog...?
iedereen is Gods creativiteit, iedereen is een origineel.
 verwonderen wij ons nog...?
Verwonderen wij ons nog, dat kinderen van liefde moeten leven,
voor dewelke alle zegeningen werden aangeboden.
 Zalige Kerst 2020 (geplukt uit een Bijbelagenda RDV)

De minderheid die ter kerke gaat, houdt levendig wat de
meerderheid van de mensen niet zou willen missen. (*ergens
gelezen RDV*)

BEZINNING ROND JEZUS DE REDDER VAN DE WERELD KERSTMIS → PASEN VAN KRIBBE → GRAF → EEUWIG LEVEN

De engel Gabriël sprak:

***'Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Vrees
niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij de
Heer. Zie, gij zult zwanger worden en een Zoon
baren, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal
groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd
worden.'***

Maria, zelf zwanger, reisde met spoed naar een stad in Judea. Zij
verbleef daar bij haar nicht Elisabet, die hoogzwanger was.

Bij de ontmoeting sprak Elisabet tegen Maria:

***'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is
de vrucht van uw schoot.'***

Door een opgelegde volkstelling vertrokken Jozef en de
hoogzwangere Maria naar Betlehem. De tijd van geboorte brak
aan en er was geen plaats in de herberg. Zij zochten een
onderkomen in een stal. Daar werd het Kind geboren.



Herders in het veld werden opgeschrikt.
***Een engel bracht hen de boodschap:
'Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer. En dit zal voor u een
teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind
vinden, in doeken gewikkeld en liggend
in een kribbe.'***

Engelen verheerlijkten God:

***'Eer aan God in den hoge en op aarde
vrede aan de mensen in wie Hij
welbehagen heeft.'***

De herders trokken naar de stal en vonden daar Jozef, Maria en
het pasgeboren Kind, dat in een kribbe lag. Zij knielden in
deemoed neer en dankten God.

Zij keerden terug naar hun kudden en getuigden van alles wij zij
gehoord en gezien hadden.

Wijzen uit het oosten hadden van de geboorte gehoord en
kwamen de kleine Koning aanbidden. Zij brachten goud, wierook
en mirre mee.

Op 12-jarige leeftijd, bij gelegenheid van het paasfeest gingen
Jozef, Maria en Jezus naar Jeruzalem. Na afloop van die dagen
keerden zij terug naar huis maar Jezus was niet bij hen.

***Maria en Jozef vonden Hem in de tempel, te midden
van de leraren naar wie Hij luisterde en aan wie Hij
vragen stelde. Allen waren verbaasd over zijn begrip
en zijn antwoorden.***

Terug thuis:

***'Jezus groeide op en nam toe in krachten. Hij werd
vervuld van wijsheid en de genade Gods ruste op
Hem.'***

Johannes de Doper doopte met water en riep op tot bekering.
Jezus kwam uit Galilea naar de Jordaan. Daar liet Hij zich dopen
door Johannes.

***'Nadat Jezus gedoopt was steeg Hij terstond uit het
water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de
Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en***

over zich komen. Een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb.'

Jezus begint zijn openbaar leven. Hij roept zijn leerlingen met wie Hij rondtrekt.

Hij verkondigt de blijde boodschap, zegent het volk, geneest en voedt hen. Hij geeft aandacht aan de armen en misdeelden. Hij roept ons op om te leven volgens zijn weg. Al deze verhalen vinden wij terug in de evangeliën.



Farizeeërs en schriftgeleerden keren zich tegen Jezus. Dit wordt zijn doodvonnis. Jezus wordt gevangengenomen, gemarteld, geslagen, beschimpt. Hij draagt zelf zijn kruis. Op Golgota strekt Hij zijn handen uit op het kruis. Door zijn kruisdood heeft Hij ons verlost van de eeuwige dood.

Maar na drie dagen is Hij verrezen uit de doden. JEZUS leeft! Hij is ten hemel opgestegen en leeft nu bij de Vader. Daar is plaats voor velen.

Eens als onze tijd gekomen is, hopen wij daar met Hem verenigd te zijn. (*Ria, geïnspireerd naar het evangelie van Matteüs en Lucas*)



GEWICHT VAN EEN SNEEUWVLOKJE

Het sneeuwt zachtjes en op een tak van een dennenboom zit een winterkoninkje. Het anders zo drukke, kleine bruine vogeltje, met een heel eigenwijs, rechtopstaand staartje, zit nu muisstil. Je hoort hem alleen tellen. Tellen? Ja, hij is bij 3997, ... 3998, ... 3999, ...



"Wat ben je toch aan het doen?",

klinkt er opeens een stem. Het winterkoninkje valt van schrik bijna van de tak. "Mijn hemel!", zegt het tegen de witte duif, die op een andere tak in de boom zit. "Laat jij mij even schrikken. Ik had je helemaal niet gezien. Ben je er al lang?" "Ja, ik ben er al een poos. Eigenlijk ben ik er altijd al geweest", zegt de duif. "Ik ben de vredesduif. Ik probeer de mensen er aan te herinneren dat er vrede kan zijn. Maar nu weet ik nog niet wat jij aan het doen bent."

"Dat zal ik je vertellen", zegt het winterkoninkje. "Maar ik heb eerst een vraag. Hoeveel weegt een sneeuwvlok?" "Niets, denk ik", zegt de duif. "Luister dan maar eens", zegt het winterkoninkje. "Gisteren zat ik ook te tellen. De hele tak lag vol sneeuw. Ik had al 4000 vlokken geteld en het ging maar door. 4001, 4002, 4003, 4004, en toen, toen viel vlok 4005 ... en de tak brak! Ik lag midden in een hoop sneeuw op de grond. Dan ga jij me toch niet vertellen dat die vlok niets woog." De duif is stil. "Ik ga maar eens naar een andere tak, opnieuw beginnen, want nu ben ik de tel kwijt", zegt het winterkoninkje. "Dag. En veel succes met je werk."

"Zou het aan die éne sneeuwvlok hebben gelegen, dat de tak gebroken is?", denkt de duif. "Als dat zo is, zou het dan met vrede ook zo kunnen gaan? Wanneer er al zo veel volwassenen en kinderen zijn, die vrede wensen, die proberen in vrede met elkaar te leven, zou er dan nog maar één bij hoeven te komen om het echt vrede te laten worden?" (*anoniem*)
